

Συνέντευξη

Υποστηρίζει στην «Α.ε» ο γενικός διευθυντής

Με το ελληνικό και δεν

Την ώρα που στις μέρες μας, πρόεδροι διαφόρων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών συλλαμβάνονται, ανά την επικράτεια για οφειλές προς το δημόσιο, ως απότοκο μιας αποτυχημένης πολιτικής και η γενική εικόνα του συνεταιριστικού γίνεσθαι έχει απαξιωθεί, εκεί στη Δράμα και συγκεκριμένα στον Άγιο Αθανάσιο, τα πράγμα δείχνουν να κινούνται σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Μιλάμε βεβαίως για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Οπωροκηπευτικών (ΑΣΟΠ) Αγίου Αθανασίου του δήμου Δοξάτου στο νομό Δράμας όπου, παρά τα πολύ λίγα χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί πλέον μια συνεταιριστική όαση και φυσικά παράδειγμα προς μίμηση, έχοντας ως φάρο και πυξίδα πλοήγησης τη ρήση: «παράγουμε και δεν βουλιάζουμε». Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε και συνομιλήσαμε με τον γενικό διευθυντή του ΑΣΟΠ κ. Γρηγόρη Αργυρίου, ο οποίος μας ανέλυσε πως κατάφερε ο συνεταιρισμός να έχει μια τόσο ανοδική και επικερδή πορεία την οποία «γεύονται» τόσο οι συμβεβλημένοι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ας δούμε λοιπόν, ολόκληρη τη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Αργυρίου:

•Πότε ξεκινήσατε αυτή σας την προσπάθεια, ως συνεταιρισμός;

Ο ΑΣΟΠ συστάθηκε το 2005, με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Ομάδων Παραγωγών. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνωρίστηκε το 2011 ως Ομάδα Παραγωγών και βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, όπου υπάρχουν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του, που καταλαμβάνουν 15.000 τ.μ. και επεξεργάζονται τα προϊόντα που συγκομίζονται από όλη την Ελλάδα.

•Πόσα μέλη απαριθμούν αυτό το διάστημα την Ομάδα Παραγωγών;

Το σύνολο των μελών της Ομάδας Παραγωγών είναι 956, διασπαρμένο σε όλη τη χώρα. Από τον Έβρο μέχρι τη Ρόδο και την Κρήτη.

•Ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων που παράγονται και εμπορεύεστε;

Τα Οπωρικά και τα Κηπευτικά, ειδικότερα δε Ροδιά και Κόκκινη Πιπεριά Φλωρίνης.

Ο ΑΣΟΠ δραστηριοποιείται και στα δύο προϊόντα καθετοποιημένα. Με βάση το σύστημα της συμβολοαιακής γεωργίας καλλιεργεί τα προϊόντα



σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας στους καλλιεργητές-μέλη του, τους σπόρους, τα φυτά, τον απαραίτητο εξοπλισμό εγκατάστασης και άρδευσης, την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την διασφάλιση ενιαίας ποιότητας των προϊόντων και τέλος απορροφά το σύνολο της παραγωγής στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

•Ποιο είναι το «μυστικό» της πραγματικά επιτυχημένης πορείας του ΑΣΟΠ; Πως καταφέρνετε κ. Αργυρίου να αντιμετωπίζετε τα διάφορα προβλήματα, οικονομικά ή άλλης φύσεως;

Η συσσωρευμένη εμπειρία στο χώρο του αγροτικού συνεταιριστικού οικοδομήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, που οδήγησε στα τεράστια ελλείμματα του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου, μας ώθησε έγκαιρα σε αλλαγή πλεύσης και επιλογή επένδυσης σε νέες εναλλακτικές καλλιέργειες. Ήταν απολύτως σαφές σε μας το νόημα της ρήσης, «ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ», που αποτελεί φάρο και πυξίδα πλοήγησης. Πετύχαμε έτσι να παράγουμε προϊόντα ανταγωνιστικά, υψηλής ποιότητας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα ακολουθήσαμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης της παραγωγής και εφαρμόσαμε τους κανόνες που απαιτεί το σύγχρονο μάρκετινγκ και η διοίκηση των επιχειρήσεων.

Εκλαμβάνουμε τον ΑΣΟΠ ως μια σύγχρονη

συνεταιριστική επιχείρηση, που δεν θα πρέπει απλά να είναι βιώσιμη, αλλά πολύ περισσότερο μέσω συνεχών επενδύσεων σε τεχνολογία, εξοπλισμό και οργάνωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δύσκολες απαιτήσεις των λεγόμενων αγορών.

Έτσι διασφαλίζεται η οικονομική ευρωστία του συνεταιρισμού μέσω της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και φυσικά το εισόδημα των παραγωγών-μελών μας, που για λόγους φιλοσοφίας και αρχής αποτελεί για μας πρώτιστο μέλημα.

Τέλος τα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική συγκυρία, ως αποτέλεσμα της κρίσης, μας οδηγεί σε επανακαθορισμό προτεραιοτήτων βασισμένο στην **ορθολογικοποίηση** των οικονομικών δεικτών και μεγεθών.

•Τι τιμές έλαβαν οι παραγωγοί που παρέδωσαν και παραδίδουν τα ροδιά στην εταιρία σας; Είναι συνεργαζόμενοι μαζί σας με συμβολοαιακή γεωργία;

Το εκσυγχρονισμένο πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών, όπως αυτό καθορίζεται από τον νέο νόμο περί Συνεταιρισμών (4015/2011) επιλύει τα γνωστά προβλήματα, που απορρέουν από ξεπερασμένες νοσοτροπίες και λογικές του αμαρτωλού παρελθόντος.

Όλοι οι παραγωγοί-μέλη καλλιεργούν, παραδίδουν την παραγωγή και ανταμείβονται με βάση τη **συμβολοαιακή** γεωργία και το νομοθε-

τικό πλαίσιο του Ν.4015/2011. Για την διοίκηση του ΑΣΟΠ και τα μέλη του, τους παραγωγούς αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι η πορεία είναι κοινή και ενιαία.

Οι τιμές καθορίζονται κάθε χρόνο από την αγορά. Τα μέλη του ΑΣΟΠ ανταμείβονται με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, παράγοντας ταυτόχρονα τα ποιοτικότερα προϊόντα, ακολουθώντας την πολιτική ελέγχου ποιότητας που προδιαγράφει η πιστοποιημένη καλλιέργεια, επεξεργασία των προϊόντων. Είναι ζήτημα ισορροπίας μεταξύ των αναγκών:

- διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος των παραγωγών
- ποιότητα προϊόντων
- ανταγωνιστικότητα προϊόντων ΑΣΟΠ.

Όμως, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το σύγχρονο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του ΑΣΟΠ εστιάζει στην αξιοποίηση όλων των δυνατικών περιπτώσεων αναβάθμισης και υποστήριξης της καλλιεργητικής προσπάθειας των παραγωγών μας και συνακόλουθα της παραγόμενης ποιότητας των προϊόντων. Έτσι προσφάτως δικαιώθηκε ο πολυετής αγώνας του ΑΣΟΠ (επανελημμένες επισκέψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ, επιστολές, μελέτες κ.λ.π) με την ένταξη της ροδιάς στο σύστημα ενεργητικής προστασίας με την εγκατάσταση **αντιχλαζικών** δικτύων και **αντιβρόχιων** μεμβρανών.

Πλέον οι **ροδεώνες** μας θα προστατεύονται